

Hitler Rap

Jeg er hærens lille og ny rekrut
bare jeg når frem inden krigen den er slut
men jeg har altid haft ekserserbrev
jeg hader et moderne repetergevær
så snart jeg ser den barske løjtnant
så ryster jeg fordi mine nerver så højkant
og det nytter jo ikke der fumles og famles
især når geværet skal pudses og samles
men mest når jeg lægger an til at sigte
der er ikke en muskel der så må svigte
Jeg er sød
og blød
i den krig vil jeg sikkert ligge død
jeg er altid villig til at lade mig skyde
fordi jeg altid vil elske at lyde
Hvordan sku' man ellers krigen vinde
Hvis ikke man ser forskel på ven eller fjende

Jeg passer de syge i vores regiment
jeg vasker den sårede hvis sår er betændt
for sku' du bli' ramt af en vildfarende kugle
så læg kun ned og hvil dig en smule
så er jeg der straks med vat for forbindelse
jeg ta'r din puls og bader din tinding
og har du behov for lidt ekstra pleje
det ordner vi nemt på dit sygeleje
hver tapper soldat bli'r tam som en killing
så snart jeg kører batterierne i stilling
smart model
syns jeg selv
at jeg spiller lidt på kønnet gør da ikke noget vel
jeg er vældig populær blandt mænd i kompagniet
og selv er jeg også den som li'et
hvordan sku' man ellers krigen vinde
hvis nu man gik hen og blev skudt i en fjende

Jeg er den geniale generalmajor
perfekt til alle våben og til krig og mord
kom bare an med pistol og raketter
jeg bomber dig sønder med fly og raketter
og skyder du vildt med gevær og patroner
besvarer jeg ilden med svære kanoner
barsk model
syns jeg selv
jeg kan andet og mere end den lille tabel
på min viden om våben må samfundet støtte sig
og kvinder og børn og hunde beskytter jeg
hvordan sku' man ellers krigen vinde
vær' god mod din ven og hård mod din fjende

Jeg er hærens grusomme bøddel og slagter
tig hel're om nåde fra de højere magter
jeg sparker og slår og stikker og flænses
min grusomhed kender slet ikke til grænser
vi starter lidt blidt med en afreven negl
hvis du tror jeg er færdig, ja så tror du fejl
for nu skal du se lidt torturinstrumenter
du ryster og bæver og ved hvad du venter
og har du ikke endnu fået nok
så prøver jeg lige elektrochok
er du stum
bli'r jeg grum
det nytter sgu' ikke at du spiller dum
som du ser har jeg virk'lig forstand på de dele
få tungen på gled og tilstå det hele
hvordan sku' man ellers krigen vinde
Hvis ikke man ved hvad fjenden har i sinde