

Klassefest 2015. Ny Østensgaard Skole (Perhaps love)

Vi er samlet for at mindes
den forsvundne skoletid
kun synd vi er så gamle
at vi husker ik' en skid
men selvom hjernen svigter og toppen er lidt grå
så ældes i med ynde som kun få

Det er nu halvtreds år siden
at vi ud af skolen gik
fyldt op med sprog og lærdom
og den ballast som vi fik
vi stadig er i live med det mod vi dengang ejed'
når blot man ikke venter sig for meged'

Vi husker stadig hanekampen i vor skolegård
og dreng'ne efter pi'rne, som var det sket i år
Men den vi ville fange som den lækreste model
det tror jeg inderst inde at vi holder for os selv

Ja hvor er det godt at mindes
i et langt tilbageblik
mens vi stadigvæk kan huske
på den skolegang vi fik
og kendes ved det grundlag
hvor vi nu så sikkert står
det hedder som bekendt Ny Østensgaard

Klasselærer Bjørnild åbned' op
den litterære port
Vi lærte pausekomma
og at fjerne d i gjort
Han førte os så nænsomt ind i digt og poesi
men undgik ikke Cæsars Gallerkrig

Men en rædsel den stod malet
bag de flestes øjenlåg
når regnelærer Prip han åbned'
op sin lommebog
og fandt et navn som måtte gå til tavlen op uha
Det var som vejen op til Golgata

**Klavermusik og skønsang kunne hurtigt blive nok
vi hørte hel're Beatles mens vi tog en jitterbug
I svømmehallen hvor vi gik blev pi'r og drenge delt
En synd og skam vi aldrig kunne se hinanden helt**

**Ja hvor er det godt at samles
for os alle her i dag
genopfriske skoletiden
hvor vi gjorde fælles sag
og kendes ved det grundlag
hvor vi nu så sikkert står
det hedder som bekendt Ny Østensgaard**

**Lejrskolen alle husker
Møens Klint og Liselund
Romantik som bare pokker
sværmeri og kyssemund
og Elmelunde kirke, munkesten og kirkespir
om aften tilsat soveposelir**

**Og til Klintholm Gods vi cykled'
og til havnen uden hvil
hver en'ste dag så skrev vi
både dagbog og en stil
Og når man krøb i posen var der udbredt sjælekval
hvad sker der nu på pi'rnes sovesal**

**På vandrehjemmet fik vi altid flere retters kost
på mejeriet så vi hvordan mælken blev til ost
Ved klinten var der kviksand vi desværre overså
så flere de sank i og gik til bunds fra top til tå**

**Ja hvor er det godt at mødes
efter disse mange år
mens vi stadigvæk kan huske
lidt fra livets første vår
og kendes ved det grundlag
hvor vi nu så sikkert står
det hedder som bekendt Ny Østensgaard**