

Snorksov

(Melodi: Something Stupid)

**Min sang den har jeg skrevet selv
den keder sikkert folk ihjel
hver eneste gang
Den er så trist og triviell
har aldrig bragt mig større held
selvom den er lang
Engang der sad mit publikum og ventede' sig en masse herligt skæg og
sjov
De fleste sagde ingenting
mens der blev stille rundt omkring
de snorksov**

**Engang en tøs jeg mødte som
hun med mig hjem i taxa kom
i susende fart
Vi så en film med sengekant
mens tøjet ned på gulvet svandt
så alting var bart
Men inden vi ku' gå i gang så skal man altid spørge hende først om lov
men pigen kiggede' først på mig
med ryggen til hun vendte sig
og snorksov
Den sexappeal og fyrighed jeg had' engang den er snart ikke til en skid
men det behøver kvinderne som publikum jo ikke altid helt at vid'**

**Jeg ville gå til psykolog
så sjælen ku' få fred og ro
og tale med no'n
jeg fik en tid en skønne dag
trods mandens store vederlag
og min depression
jeg sagde doktor hjælp mig for jeg tynges af komplekser og har hjælp
behov
men psykologen bare sad
og virkede ret ligeglåd
han snorksov**

**Nu maler jeg som terapi
og man kan se mit maleri
hvor man kommer frem
Det ligner noget helt konkret
man mange gange før har set
i tusinde hjem
for kunsten er kulørt og kitsch og viser nøgne kvinder frem så man
bli'r flov
For folk der så den første gang
de fik sig en alvorlig trang
te'or snorksov
Og hvor jeg kommer frem så er jeg typen der så let spolerer hver en
fest
og mine ben de ligner at jeg hele livet kun har siddet på en hest**

**Mit tøj er smart og strygefrit
og altid sidste nye snit
fra top og til tå
Mit tøj det er så fine klæ'r
men ligner noed fra frelsens hær
når jeg ta'r det på
det lige meget hvad jeg gør så vil jeg altid bare virke plat og grov
nu vil jeg bare ønske at
jeg kunne sige pænt godnat
så snorksov
ja snorksov
bar' snorksov
bar' snorksov
ZZZZZZ**