

Til Sofies 15 års fødselsdag

(Melodi: Jeg plukker fløjlsgræs).

Nu er vi samlet så smukt i aften
for vi skal fejre i venners lag
For femten år sid'n kom du Sofie
til vores verden på denne dag
Og selvom mor havde kraftig kvalme
i al den tid hvor hun ventede' sig
Så var det umagen værd det ser vi
når vi i dag kigger hen på dig.

Den dag den kom, hvor du sku' i pleje
hos en tilfældig dagplejemor
som stank af armsved og havde bill'der
af børn som fælder en tåre stor
Din mor hun græd vildt, som var hun pisket
da hun forlod dig og lukkede' dør'n
ja tåren løb ned af hendes kinder
om kap med alle de græd'ne børn.

På flyvetur til Paris med mormor
det så bestemt fra Sofie lød:
"Nu tror jeg ikke, at Gud er til og
man skal i himlen, når man er død.
For vi har fløjet så mange timer
igennem himlen med dette fly
Men oldemor så vi ikke svæve
derude rundt på en lille sky".

Du spilled' fodbold fra du var 6 år
og spiller stadig i Tårnby klub
og frygtløs glider du i en tackling
med dig har klubben vist gjort et kup
Nej intet angreb kan gå forbi dig
når du går til den med fynd og klem
Men ak som regel er du på krykker
når du fra kampen skal vende hjem.

Men det er intet imod den skade
som du kom ud for i farlig leg
Da mor og far brækkede' dine arme
da de i kådhed sku' svinge dig
Men ellers ta'r du af sted på ferie
til hus og mormor i Sverrig's land
Og fisker, sejler og prata svenska
som kun en indfødt i Sverrig' kan.

Så blev du træt af at gå i skole
det var på tide at skifte til
en anden skole med nye venner
ja det er godt, når man kan og vil
men inspektøren, da først han så dig
forbavset spurgte han dumt din mor
hvorfor du ikke var kommet selv men
i stedet kun havde sendt din bror.

Men det han så var en drengepige
for klædt som dreng altid mest du går
du bruger våben og du kan skyde
og ramme pletten, hvor du end står
og går i bukser, der er for store
og stumpet trøje med maven bar
Og huen godt trukket ned om ør'ne,
ja li'som Eminem også har.

For nu er du vist i puberteten,
det kan man se af din dåbsattest
Og populær er du mest blandt venner
og mest især når der holdes fest
men smækker døre og på dit kammer
et syndigt rod nu har sat sit præg
på hver kvadrat centimeter vægplads
er der plakater med Nick og Jay.

Besat i timer bli'r baderummet
når du skal sminkes og gøres smuk
Besøg af drenge gør far urolig
han er vist bange for sex og druk
Men intet er der at vær' nervøs for
I laver lektier og drikker te
Og ellers download af voksen bill'der
forbudte filer og mp3.

Men ser han fodspor i havens muldjord
med 48 i størr'lse sko
Og havestigen er sat til muren
og rækker op til Sofies bo
Så er det sikkert og klart som dagen
en slubbet som har Sofie kær
Så er det tidspunkt omsider kommet
hvor Per han lader sit jagtgevær.

I gamle dage fik konfirmander
en fyldepen og et armbåndsur
En båndoptager af mærket Grundig
hvor lyden snart blev en ren tortur
I dag der regner det ned med penge
ja nu til dags er det helt normalt
Mobil, computer og DVD'er
samt dyre rejser med alt betalt

Så bare glæd dig til det Sofie
alt det med præsten har du valgt fra
Men fest og gaver har du til gode
for der skal gives til dem som har
Måske i lære hos politiet
det er en fremtid du for dig ser
Så held og lykke med dine planer
vi håber alle det bedste sker.

Men her til sidst vil vi sammenfatte
vort fælles liv kun med smukke ord
De klare, tindrende barneøjne
vi ser i korte erindringsspor
Den med et solstrejf belyste lykke
den som man sjældent kun helt forstår
Og ellers grin, gråd og gys og glæde
igennem alle de femten år.

Så derfor vil vi nu hæve glasset,
og på din fremtid vi skåle vil
Vort liv blev aldrig det samme efter
at du Sofie var kommet til
Nu vil vi byde dig et velkommen
de voksnes rækker de venter nu
Og ellers ønske dig et tillykke
på egne ben står fra nu af du.

Kærlig hilsen mor og far