

Ta' hænderne op over dynen

(Melodi: Jeg elsker den gamle den vaklende rønne. Tekst: Frank Vælum).

Jeg mindes et råd som min mor engang gav mig
som hun på en seddel skrev ned med en pen
Hvis driften en dag sku' begynde at plag' dig
ta' hænderne op over dynen , min ven

Det råd gi'r jeg vid're til ny konfirmander
når saften den spænder henover din lænd
Så snart du skal sove så ifør dig vanter
og hænderne op over dynen, min ven

Dit vedhæng forneden begynder at drille
du ligger på ryggen, på maven dig vend
Hvis du føler trang til at ligge og pille
få hænderne op over dynen, min ven

Er pigen for køn skal du ta' dig i vare
hun vil dig forføre igen og igen
Men husk der er ingen du ikke kan klare
med hænderne op over dynen, min ven

Og har du en nat kun med drømme så våde
hvor smukke blondiner vil kærtegne den
så tænk på at løse fraktalernes gåde
og hænderne op over dynen, min ven

Men møder du pigen derhenne i skolen
og kælent hun spørger, hvor I skal gå hen
og du si'r: "til mig", ja så husk nu parolen
få hænderne op over dynen, min ven

Og er du på stranden en dag er det sikkert
du ikke kan styre din voksende svend
så kast dig i bølgen med koldt vand, din frækkert
og hænderne op over håndklædet, ven

Men gifter du dig og hvis tvivlen sku' opstå
hvor skabet skal stå og hun trodser med skænd
Så er det utroligt, hvad du snart kan opnå
med hænderne op over dynen, min ven

Nu spø'r du måske, ja det gør du vel givet
om selv jeg har fulgt denne regel for mænd
Hvordan har jeg klaret min vej gennem livet
med hænderne op over dynen, min ven

Mit svar det må være, jeg er dog lidt lunken
jeg prøver at holde formaningen, men
For fanden at leve sit liv kun som munken
med hænderne op over dynen, min ven

