

# Til Julies Nonfirmation d. 18. april 2009

*(Melodi: Ti centimeter fra gulvet, Andi Riis, Marquerite Viby.  
Ny tekst: Frank Vælum)*

Ja, Julie skal nu nonfirmeres  
for nu skal hun rigtig feteres  
Se kun gaverne der på rad  
Det er nog't der fylder

Der er pengesedler nok, så de fylde kan en sal  
Ti centimeter fra gulvet  
Og lægges de på række, så er dækningen total  
Ti centimeter fra gulvet

En designer pc får hun, det er blæ'r  
Men i forhold til det - er det andet intet værd  
Vi kan bare sidde ned og under bordet krumme tær  
Ti centimeter fra gulvet

Men Julie hun kysser med drenge  
Vi tror hun har gjort det ret længe  
Det er sandt, det er noget vi ved  
Hendes mor har set det

Det er kys der er så lange, hvor man lig'frem suges op  
Ti centimeter fra gulvet  
Så da Tine så det sprang - hun i vejret med et hop  
Ti centimeter fra gulvet

Over Tines hoved' lå en tordensky  
Indtil Julie samled' kræfterne på ny:  
"du var meget værre selv, mor - dengang du fik debut"  
Ti centimeter fra gulvet

Hun havde en hund der hed Zuma  
Den listede rundt som en puma  
men den gaved' kæben af led  
hvis den ik' ku' bide

For den gnavede og gnaskede i alle ting den så  
Ti centimeter fra gulvet  
Og alt blev bidt i stykker, hver en lille ting der lå  
Ti centimeter fra gulvet

**Fjernbetjening, nye sko, der lå og flød  
Hver en ledning, tæpper, puden som var rød  
Selv den stakkels kat blev nemlig - under jorden fundet død  
Ti centimeter fra gulvet**

**I dag så går teenager-piger  
I bukser med talje der viger  
Især er der bart maveskind  
Til langt under navlen**

**Det er både sødt og sexet, taljen hænger så'n omtrent  
Ti centimeter fra gulvet  
For det yndigste ved piger det begynder som bekendt  
ti centimeter fra gulvet**

**Så hvis Julie hun vil klæd' sig rigtig smart  
Skal hun bare vise det er soleklart  
Hængerøv til under knæet og et lille stykke bart  
Ti centimeter fra gulvet**

**Et vær'lse har Julie hun bor i  
Et sted, hvor hun vokser sig stor i  
Men se nu blot hendes rum  
Og især hvo'n det roder**

**Der er billeder på væggen helt fra loftet og så ned  
Ti centimeter fra gulvet  
I et syndigt, rodet virvar under sengen bli'r de ved  
Ti centimeter fra gulvet**

**Og på gulvet ligger tøjet i et bundt  
Så man falder over bunker hvert sekund  
Og langs væggen flyver nullermænd så fodboldstore rundt  
Ti centimeter fra gulvet**

**Alt det der med præst og med bibel  
Det er bedst hvis man er lidt fleksibel  
Hvis jeg skal bekende min tro  
Tror jeg på fest og gaver**

**Alt det vrøvl ved altergangen når man selv ska' knæle ned  
Ti centimeter fra gulvet  
Træd nu frem for Herrens åsyn fold kun hænderne og bed  
Ti centimeter fra gulvet**

**Grundtvigs salmer de kan gøre som de vil  
Gud og djævla de kan drive deres spil  
Fare lige ned til Helved' hvor de alle hører til  
Ti centimeter fra gulvet**

**Da Julie var kær, sød og lille  
Da hopped' hun rundt som hun ville  
Ku' alt med sin spinkle fysik  
Var adræt som ingen andre**

**Hun ku' danse, hun ku' springe, hun ku' ligne båndsalat  
Ti centimeter fra gulvet  
Hun ku' svinge sig i højden, hun ku' lave en spagat  
Ti centimeter fra gulvet**

**Men engang sad der en splint i hendes fod  
Som sku' fjernes, der var gråd i overflod  
Men hvor splinten stammed' fra - ja der vil jeg formod'  
Ti centimeter fra gulvet**

**Nu vil vi dig ønske tillykke  
Du er kommet i livet et stykke  
Især er du velkommen her  
I de voksnes rækker**

**Hvo'n det ellers går i skolen, hvor niveauet det er lagt  
Ti centimeter fra gulvet  
Ja så håber vi det ikke ender der, hvor det er bragt  
Ti centimeter fra gulvet**

**Du kan også overtag' din moders biks  
For vi ved at du på fingrene er fiks  
På en skammel kan du stå og sælge fad og ostekiks  
Ti centimeter fra gulvet**